

# Fred Hannen schrijft boek over eigen leven

## MERUM

Fred Hannen uit Merum-Herten heeft jarenlang gewerkt aan een thans voltooid manuscript voor een boek over zijn eigen levensloop, dat hij zelf wil uitgeven onder de titel 'Hij die niets nalaat heeft niet geleefd'.

Het wordt een dikke pil, geïllustreerd met enkele honderden foto's. In acht hoofdstukken vertelt Everardus Gerardus Hubertus Hannen hoe zijn leven is verlopen en hoe hij daarover denkt. Hij staat uitgebreid stil bij zijn kindertijd, de eigen beleving van de Tweede Wereldoorlog, zijn werkzame leven (van mijnwerker tot het vrije bedrijfsleven), zijn gezin, de invloed van de religie op hem, zijn activiteiten op het gebied van het vakbondswerk, de politiek (onder meer de periode dat hij zitting had in de raad van de toenmalige gemeente Herten en het huidige voorzitterschap van de politieke partij Burger Belangen Roermond), de tuiniershobby



Fred Hannen in zijn keizerlijk schuttersuniform.

die er uiteindelijk toe leidde dat zijn zoon Jack een eigen hoveniersbedrijf begon, en legio andere onderwerpen (zoals het hoe en waarom van zijn door iedereen hardnekkig gebruikte voornaam die eigenlijk een bijnaam is).

Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij de meest geliefde vrijetijdsbesteding van de Merumnaar: het schutterijwezen, dat

hij vol overtuiging "mijn trots" noemt. Fred was 28 jaar voorzitter (thans eretvoorzitter) en vier decennia jaar bestuurslid van de plaatselijke schutterij Sint Anna. Hij schoot bij deze vereniging zó goed, dat hij het (na drie jaar achter elkaar het koningschieten te hebben gewonnen) tot keizer bracht, een titel die hij al bijna 46 jaar draagt. Overigens werd de

Merumnaar in totaal zeven keer koning en schiet hij al sinds 1961 onafgebroken mee in het A-zestal (tevens OLS-team) van Sint Anna.

Voor zijn vele verdiensten voor de Limburgse schutterswereld werd de hobbyschrijver in 1988 onderscheiden met de zilveren eremedaille van de Orde van Oranje Nassau en de gouden OLS-medaille met kroon. Ook werd Fred Hannen benoemd tot lid van de Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H-Sebastianus, en gekozen als voorzitter van de OLS Keizerlijke Broederschap en secretaris van de OLS-milieuwerkgroep.

Het boek, dat in de loop van dit jaar verschijnt, is volgens de auteur "vooral bedoeld voor familieleden, vrienden en kennissen, maar daarnaast natuurlijk ook voor andere belangstellenden".

Wim Schulpen